

Rietje het Pratende Grassprietje





Rietje
het Praterende
Grassprietje



Annet de Lange & Bouke Jong
Illustraties Bouke Jong

naar een idee van Joost van Schaik



Het is vandaag mooi weer in Nijmegen.

In een groen weiland wordt een grassprietje wakker.
“Gaap. Waar ben ik?”

Ze ziet een lieveheersbeestje lopen en stelt zich voor:
“Goedemorgen, mijn naam is Rietje.”

Het lieveheersbeestje hoort haar niet en loopt verder.



Rietje schreeuwt zo hard als ze kan:
“Joehoe, is er iemand die mij kan horen? Is er nog een
pratende grasspriet?”

Het blijft muisstil... 

Rietje kijkt sip om haar heen. Ze ziet allemaal groene
grassprietjes en denkt: “Ik zal toch niet het enige
pratende grassprietje zijn?”

... Maar dan... hoort ze in de verte een geluid.

Het komt steeds dichterbij...



Het is boer Gerrit op zijn tractor.

Hij heeft een grote grasmaaier achter de tractor hangen.
De grassprietjes vliegen achter hem door de lucht alle kanten op.

Boer Gerrit is bijna bij de rand van het weiland waar Rietje staat...

Opeens vliegt Rietje ook door de lucht samen met de andere grassprietjes.



Een harde windstoot blaast de grassprietjes hoog de lucht in. “Jippie!”, roept Rietje.

Vanaf hoog in de lucht kan ze zien hoe groot de wereld eigenlijk is.

In de verte ziet ze nog meer weilanden en bossen en steden en heuvels.

“Er moeten vast nog meer pratende grassprietjes zijn”, denkt Rietje.

Terwijl Rietje in de verte kijkt botst er opeens iets tegen haar aan.



“Pardon beste dame, ik had je zo snel niet gezien.”

“Ik heet Daaf”, zegt de Raaf. “Kan ik iets voor je doen?”

“Ik ben Rietje en ik ben op zoek naar een andere pratende grasspriet.”

“Kun je mij helpen Daaf?”

“Natuurlijk Rietje, klim maar op mijn vleugel. We gaan meteen op zoek.”



Samen vliegen ze verder, Rietje op de vleugel van Daaf.

Na een tijdje zien ze een mooie stal met een rood dak.
Ze landen tussen de koeien en de varkens.

“Goedemorgen”, zegt Daaf. “Weten jullie of er hier in de buurt een pratend grassprietje is?”

De koeien en varkens overleggen: “Knor Knor, Boe Boe, Knor Boe.”

“Nee, helaas nooit gezien hier”, zegt een varken...



“Misschien weet de haan het”, zegt een koe.

Rietje vraagt het meteen aan de haan die op het dak zit.
“Beste Haan, ken jij pratende grassprietten?”

“Kukeluku!”, zegt de haan. “Nee, ik weet het ook niet. Maar in die grote eikenboom daar woont een oude wandelende tak. Hij is erg wijs en kan jullie misschien verder helpen.”

Daaf en Rietje bedanken de haan en vliegen naar de boom toe.



Al snel vinden ze de oude wandelende tak en gaan naast hem zitten.

“Hallo meneer de tak”, zegt Rietje. “Kent U misschien een pratende grasspriet net als ik?”
“Jazeker”, zegt de oude tak.

“Lang geleden woonde hier een heel gezin pratende en zelfs zingende grassprietten, maar die zijn verhuisd naar Amerika.”

Rietje stelt zich voor hoe ze eruit zouden zien...



Rietje kijkt met grote ogen Daaf aan.

“Zingende en pratende grassprietjes. Daaf!

Daaf wil je met mij naar Amerika vliegen?”,
vraagt Rietje.

“Natuurlijk wil ik dat. Zo’n avontuur wil
ik niet missen”, zegt Daaf.

Ze pakken hun spullen in en vertrekken
richting de ondergaande zon.
Op weg naar een nieuw avontuur!



Colofon

Uitgave OKTOBER 2014

Auteurs ANNET DE LANGE & BOUKE JONG
(naar een idee van Joost van Schaik)

Illustraties BOUKE JONG

Vormgeving BUREAU KETEL GRAFISCH ONTWERP NIJMEGEN

ISBN 9789082003062

Mede mogelijk gemaakt door de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen.

